



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμία, 28-8-2020

Θέμα: «Μήνυμα της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020».

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλες και όλους τους εισαχθέντες της Περιφέρειάς μας, φοιτήτριες και φοιτητές πλέον, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από σήμερα ανοίγεται ένας νέος κύκλος στη ζωή σας, ένας κύκλος γνώσης, εμπειριών, προκλήσεων, ένα ταξίδι συναρπαστικό προς το μέλλον. Σε αυτό το ταξίδι για τη δική σας Ιθάκη σας εύχομαι να είναι «*μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις*».

Για όσες και όσους αυτό το ταξίδι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, θα ήθελα να πω ότι η Ιθάκη είναι εκεί για όλους, για όσες και όσους προσπαθούν, ονειρεύονται, για όσες και όσους κάνουν τη κάθε ματαίωση ευκαιρία.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Δασκάλους σας για όλα όσα σας πρόσφεραν στη μέχρι τώρα μαθητική σας διαδρομή, καθώς και τις οικογένειές σας για την ολοκληρωτική τους στήριξη σε κάθε σας βήμα.

Το ποίημα του Καβάφη, «Ιθάκη», που ακολουθεί ως γίνει ο οδηγός για τα «δύσκολα» ή «εύκολα» βήματα, σε κάθε περίπτωση εμπειρίες πολύτιμες στο ταξίδι για δική σας Ιθάκη.....

*Σὰ βγεῖς στὸν πηγαῖμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι ν᾿αἶναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.*

*Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,
τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,*

ἂν μὲν ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει.

Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν ἄγριο Ποσειδῶνα δὲν θὰ συναντήσεις,
ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στήν ψυχὴ σου,
ἂν ἡ ψυχὴ σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρὸς σου.

Νὰ εὐχεσαι νὰ ἔναι μακρὺς ὁ δρόμος.
Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωῖὰ νὰ εἶναι
ποῦ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ
θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους·

νὰ σταματήσεις σ' ἐμπορεῖα Φοινικικά,
καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν' ἀποκτήσεις,
σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ' ἔβενους,
καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς,
ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικὰ.

Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾶς,
νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ' τοὺς σπουδασμένους.
Πάντα στὸ νοῦ σου νάχῃς τὴν Ἰθάκη.
Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν' ὁ προορισμὸς σου.

Ἄλλὰ μὴ βιάζῃς τὸ ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.
Καὶ γέρος πιά ν' ἀράξῃς στὸ νησί,
πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,
μὴ προσδοκῶντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη.

Ἡ Ἰθάκη σ' ἔδωσε τ' ὠραῖο ταξίδι.
Χωρὶς αὐτὴν δὲν θάβγαινες στὸν δρόμο.
Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.

Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρῆς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.
Ἔτσι σοφὸς ποῦ ἐγίνες, μὲ τόση πείρα,
ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ἡ Ἰθάκες τί σημαίνουν.

Ἡ Περιφερειακὴ Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας καὶ
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεᾶς Ελλάδας

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα